

PAASWAKE, 16 april 2022, 20.00 uur

Voorganger: ds. Hans van Dalen; orgel: Rien Hoekjen; fluit / trompet: Irma Molenaar – Snellink

Ouderlingen: Jaco Wessels (welkom en 'stem') en Piet Wolters (ovd)

- Stilte

- [Welkom door de ouderling](#)

- Stilte

- Orgelspel (melodie: De Engelse Fortuyn – variaties van Sweelinck)

- Zingen: Lied 592: 1, 2, 3 Stil ligt de tuin rondom het witte graf

- Gebed

- Lezing uit Psalm 130: 5 en 6 en overdenking

“Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar Zijn woord. Mijn ziel verlangt naar de HEER, meer dan wachters naar de morgen, meer dan wachters uitzien naar de morgen”

- Overdenking

- Orgel en fluit: Wachet auf, ruft uns die Stimme (Johann Gottfried Walther 1684—1748)

Lezingen uit de Heilige Schrift:

Stem:

[Vanavond gedenken wij, dat God de aarde heeft geschapen en aan ons mensen het leven geeft.](#)

- Lezing: Genesis 1:26-31

- Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 Juicht Gode toe

- **Stem:**

[Vanavond gedenken wij, dat God Zijn volk gered heeft uit Egypte en door de zee heeft uitgeleid](#)

Lezing: Exodus 14:21-30a

Zingen: Lied 169: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 De koning van Egypteland (wisselzang)

Stem:

[Vanavond gedenken wij, dat God Zijn volk troost met het woord van Zijn liefde en trouw](#)

Lezing: Jesaja 40:1-8

- Zingen: Lied 315 Heb dank, o God van alle leven

Stilte

De lof van het Licht:

De paaskaars wordt binnengedragen.

Stem:

[Jezus is ons licht en leven. Wie Hem volgt zal nooit in duisternis wandelen](#)

Wij mogen aan de Paaskaars een lichtje aansteken, terwijl wij zingen: Lied 598 (herhaald, Nederlands)

Als alles duister is, Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, Licht dat nooit meer dooft
Gedachtenis aan de doop:

Water wordt in de doopvont uitgegoten

Stem: [Dit is de nacht, waarin wij gedenken, dat we met Christus zijn begraven door de doop in Zijn dood en met Hem mogen opstaan tot nieuw leven.](#)

Orgel en fluit : Allegro uit sonate 1 (Jean- Baptiste Loeillet 1680-1730)

Allen gaan nu - zo mogelijk - staan

Stem: [Dit is de nacht, waarin wij gedenken, dat Christus de banden van de dood heeft verbroken.](#)

(kerkklokken luiden tijdens de evangeliëlezing – mp3)

Evangeliëlezing (zo mogelijk staande aangehoord): Lucas 24: 1-6a

Dankgebed

Slotlied: Lied 624: 1, 2 en 3 Christus onze HEER verrees

Heenzending en zegen.