

LITURGIE NIJVERDAL, CENTRUM, 1-5-2022, 9.30 UUR

ds. Hanneke Paas

thema: 'HET BOEK VAN HET LEVEN'

dia 1 (voor de dienst)

- o welkom
- o zingen: psalm 87:1,2,3 en 4 NLB
- o stil gebed, bemoediging en groet
- o gebed om ontferming
- o woord van genade: Openbaring 20:11 en 12a NBV'21 (tot en met: 'het boek van het leven')

dia 2

- o gedicht Willem de Mérode
- o zingen: psalm 33:5 en 8 NLB
- o de weg die de Heer ons wijst: Matteüs 22:36-40 NBV'21
- o gebed om de Heilige Geest
- o Schriftlezingen: Exodus 32:30-33, Lucas 10:17-20 en Openbaring 3:5 NBV'21 door lector Els Kamerling
- o zingen: lied 748: 3 en 4 NLB

dia 3 t/m 11 (zie mindmap van de preek)

- o Verkondiging: 'HET BOEK VAN HET LEVEN'
- o zingen: gezang 440:1, 2 en 3 Liedboek voor de kerken 1973 (Ik heb de vaste grond gevonden)

- pastorale mededelingen
- met het oog op 4 en 5 mei
- we luisteren naar het volkslied van Oekraïne (koor uit Lviv):
<https://www.youtube.com/watch?v=eYbu6clZf88>
- zingen: lied 708:1 en 6 NBV (Wilhelmus)
- dankgebed
- collecte
- zingen: lied 203 Evangelische Liedbundel = lied 428 Opwekking ('Genade zo oneindig groot', zie hieronder voor de tekst
- zegen.

Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die't niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.