

**Orde van dienst** zondag 21 april 2024  
om 18.30 uur in Het Centrum, Nijverdal  
voorganger: Ds Wolter Broekema

Thema: *'Geloof: het belangrijkste??'*

Orgelspel  
Welkom/Mededelingen

(de gemeente gaat staan)  
We beginnen de dienst staande en in stilte

Drempelgebed

\* Aanvangslied: 'Heer, hoor mij roepen'

Psalm 27 vers 3a/4b (uit: De Nieuwe Psalmberijming; melodie: zoals in Liedboek)

HEER, hoor mij roepen, antwoord op mijn smeken.  
Ik zoek U, HEER, verberg U niet voor mij!  
Wijs mij niet af, geef mij een levensteken;  
laat uw gezicht zien, ga mij niet voorbij.  
Moest ik de goedheid missen van de HEER,  
waar zou ik zijn? Dan leefde ik niet meer!  
Vertrouw de HEER, wees sterk en wanhoop niet.  
Wacht op de HEER, houd vol tot je Hem ziet.

Bemoediging en Groet  
(hierna gaat de gemeente zitten)

Gebed

Lezing uit Lucas 7

<sup>44</sup> (..) 'Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast, en je hebt Me geen water voor mijn voeten gegeven; maar zij heeft met haar tranen mijn voeten natgemaakt en ze met haar haar afgedroogd. <sup>45</sup>Jij hebt Me niet begroet met een kus; maar zij heeft, sinds Ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. <sup>46</sup>Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd; maar zij heeft met geurige olie mijn voeten gezalfd. <sup>47</sup>Daarom zeg Ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.' <sup>48</sup>Toen zei Hij tegen haar: 'Uw zonden zijn u vergeven.' <sup>49</sup>De andere gasten dachten bij zichzelf: Wie is Hij, dat Hij zelfs zonden vergeeft? <sup>50</sup>Hij zei tegen de vrouw: 'Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.'

\* We zingen (na inleidend orgelspel): 'De geur van mirre'  
Lied 563 vers 1 t/m 4

Overdenking - 'Geloof: het belangrijkste??' - I

Lezing uit Johannes 15

<sup>9</sup>Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: <sup>10</sup>je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. <sup>11</sup>Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. <sup>12</sup>Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. <sup>13</sup>Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. <sup>14</sup>Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. <sup>15</sup>Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. <sup>16</sup>Jullie

hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt. <sup>17</sup>Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.

\* We zingen: 'Liefde, eenmaal uitgesproken'  
Lied 791 vers 1 t/m 6

Overdenking - 'Geloof: het belangrijkste??' - II

Meditatief orgelspel

\* We zingen: 'Bron van liefde, licht en leven'  
Lied 793 vers 1, 2 en 3

Een belijdenis van geloof

Ik geloof in de liefde, die geduldig en vriendelijk is,  
die niet jaloers is of opschept, die zichzelf niet opblaast,  
die niet onbehoorlijk handelt, die niet haar eigen belangen zoekt,  
die niet snel boos wordt, die geen wrok koestert.  
Ik geloof in de liefde die de waarheid zoekt,  
die alles verdraagt, alles gelooft, alles hoopt, in alles volhardt.  
Ik geloof dat de liefde nooit zal vergaan,  
want zij overstijgt alle dingen en blijft eeuwig bestaan.

Ik belijd dat mijn geloof wordt verlicht door deze liefde,  
en dat ik ernaar streef om deze liefde te tonen in al mijn daden.  
Ik geloof dat liefde de kern is van het evangelie van Jezus Christus,  
die ons leerde lief te hebben zoals Hij heeft liefgehad.

Ik belijd dat ik, geleid door de Geest van liefde,  
streven zal naar een leven dat vervuld is van deze liefde,  
dat ik anderen zal trachten lief te hebben zoals ik zelf geliefd zou willen worden.

Moge mijn geloof, hoop en liefde blijven,  
geleid door de grootste van deze drie: de liefde.

Amen.

\* We zingen: 'Geest van hierboven'  
Lied 675 vers 1 en 2

Gebeden

aansluitend is er gelegenheid lichtjes aan te steken, terwijl we zingen:

\* 'Licht, ontloken aan het donker'

Lied 600 vers 1, 2, 3, 4 en 5

Aandacht voor de collecte

\* Slotlied: 'Laat de woorden die we hoorden'  
Lied 422 vers 1, 2 en 3

Zegen: De genade van de Heer Jezus Christus,  
de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest  
zij met u allen.

(de zegen beantwoorden we met een driemaal gezongen 'Amen')