



**Zondag 30 juni 2024**  
**Welkom in en vanuit De Regenboog!**

**Met medewerking van Gemeentekoor Vrije  
Evangelische gemeente Nijverdalen o.l.v. Henk de Gooijer**

Voorganger: ds. Liesbeth Jansen-Gort

Ouderling van dienst: Dick Beltman

Ouderling van welkom: Jan Eissens

Diakenen: Harry Kisteman en Diny Middelesch

Koster: Dirk Slooijer

Organist: Jan Ebeltjes



Collectedoel van vandaag:

*Kerkelijke doeleinden*

*(pastoraat en eredienst, onderhoud gebouwen en orgels etc.)*



De collecte wordt gehouden bij de uitgang.

Ook kunt u uw gift geven via de Scipio-app of kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL96 RABO 0327 3039 72 t.n.v. PG Nijverdal



We zingen 2 liederen voor de dienst

Voor de dienst: Joh. De Heer 73: 1, 3 en 4

Zie ons wachten aan de stromen,  
Aan den oever der rivier;  
Straks zal onze Bootsman komen,  
En wij varen af van hier.



refrein

Hoe de storm ook moge woeden,  
Op de reis naar d' eeuwigheid,  
Jezus is de trouwe Bootsman,  
Die ons altijd veilig leidt.



## Vers 3

Reeds zien wij de gouden straten,  
Van de hemelstad, zoo schoon;  
Hooren wij d' ontelb're schare,  
Juub'lend juichen voor Gods troon.



refrein

Hoe de storm ook moge woeden,  
Op de reis naar d' eeuwigheid,  
Jezus is de trouwe Bootsman,  
Die ons altijd veilig leidt.



Vers 4

Velen, die wij hier beminden,  
Zijn ons reeds vooruitgegaan;  
Straks, vereend met hen voor eeuwig,  
Zullen we ook voor Jezus staan.



refrein



refrein

Hoe de storm ook moge woeden,  
Op de reis naar d' eeuwigheid,  
Jezus is de trouwe Bootsman,  
Die ons altijd veilig leidt.



# Joh. De Heer 7: “Als g’in nood gezeten”

Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet,  
Wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet.  
Vrees toch geen nood! 's Heeren trouw is groot,  
En op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood.  
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;  
God zal u behoeden, Uw toeverlaat.



## Vers 2

God blijft voor u zorgen; goed is de Heer,  
En met elken morgen, keert zijn goedheid weêr.  
Schoon g' in 't verdriet, nergens uitkomst ziet,  
Grooter dan de Helper, is de nood toch niet.  
Wat ons ontviele, Redder in nood!  
Red slechts onze ziele, uit zonde en dood.



Welkom en mededelingen  
door ouderling  
Jan Eissens

Hertelijk  
Welkom!



Zingen: Johan de Heer 803: 1, 2 en 3 “Geef de Heiland 't roer in handen”

Geef de Heiland 't roer in handen,  
van uw aardse levensschip;  
Hij zal veilig u doen landen,  
Hij kent elke rots en klip,  
Zij uw scheepje groot of klein,  
laat de Heiland stuurman zijn.



vervolg

Zij uw scheepje groot of klein,  
laat de Heiland stuurman zijn.



## vers 2

Hoe ook stormen mogen woeden,  
laat het roer stil in Zijn hand;  
Hij zal in 't gevaar behoeden,  
Hij brengt veilig u aan land,  
beeft g' ook al van angst en pijn,  
laat de Heiland stuurman zijn.



vervolg

Beeft g' ook al van angst en pijn,  
laat de Heiland stuurman zijn.





vers 3

Blijf toch rustig Hem geloven,  
richt bij 't felste stormgedruis  
't hart omhoog, het oog naar boven;  
daar bracht Hij reeds velen thuis  
Hoe ook alles donker schijn'  
laat de Heiland stuurman zijn.



vervolg

vervolg

Hoe ook alles donker schijn'  
laat de Heiland stuurman zijn.



korte stilte  
bemoediging  
groet



Het koor zingt 2 liederen:

“Leer mij Uw weg”

“Ik wil zingen van mijn Heiland”



# Gebed



Lied: Joh. De Heer 13: 1, 3 en 4

# Lied: Joh. de Heer 13: “Ik wandel in het licht met Jezus”

Ik wandel in het licht met Jezus,  
het donk're dal ligt achter mij.  
En 'k weet mij in Zijn trouw geborgen,  
welk een liefdevolle vriend is Hij.



# refrein

Ik wandel in het licht met Jezus,  
en 'k luister naar Zijn dierb're stem,  
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden  
sinds ik wandel in het licht met Hem.



vers 3

Ik wandel in het licht met Jezus  
mijn ziel is Hem gans toegewijd.  
Met Hem verrezen tot nieuw leven,  
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.





# refrein

Ik wandel in het licht met Jezus,  
en 'k luister naar Zijn dierb're stem,  
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden  
sinds ik wandel in het licht met Hem.



# Vers 4

Ik wandel in het licht met Jezus  
O mocht ik zelf een lichtje zijn  
dat straalt te midden van de wereld,  
die gebukt gaat onder zorg en pijn.



refrein

Ik wandel in het licht met Jezus,  
en 'k luister naar Zijn dierb're stem,  
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden  
sinds ik wandel in het licht met Hem.



# Lezing Psalm 148 “Hallelujah”

[1] Halleluja!

Loof de HEER, bewoners van de hemel,  
loof Hem daar in de hoogten.

[2] Loof Hem, herauten van de HEER,  
loof Hem, hemelse legermacht.

[3] Loof Hem, zon en maan,  
loof Hem, heldere sterren,



[4] loof Hem, hoogste hemelen  
en wateren daarboven.

[5] Laten zij loven de naam van de HEER:  
op zijn bevel zijn zij geschapen,

[6] Hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd,  
Hij stelde een wet die nooit voorbijgaat.

[7] Loof de HEER, bewoners van de aarde,  
zeemonsters en oceanen,



[8] vuur en hagel, sneeuw en rook,  
stormwind die doet wat Hij zegt.

[9] Loof de HEER, bergen en heuveltoppen,  
hout dat vrucht draagt, ceders,

[10] dieren in het wild, vee in het veld,  
alles wat kruipt en op vleugels gaat.

[11] Loof Hem, koningen der aarde en naties,  
vorsten en leiders, overal ter wereld,



[12] jonge mannen en jonge vrouwen,  
oud en jong tezamen.

[13] Laten zij loven de naam van de HEER,  
alleen zijn naam is hoogverheven,  
zijn luister gaat aarde en hemel te boven.



Het koor zingt 2 liederen:

“Er is een God die hoort”

“Heer, wijs mij Uw weg”



Lied: Joh. De Heer 149 (Groot is uw trouw)



Joh. de Heer 149 “Groot is uw trouw o Heer”

Groot is Uw trouw, o Heer

Mijn God en Vader

Er is geen schaduw van omkeer bij U

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde

Die Gij steeds waart

Dat bewijst Gij ook nu



refrein

Groot is Uw trouw, o Heer

Groot is Uw trouw, o Heer

ledere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is Uw trouw, o Heer

Aan mij betoond.



## Vers 2

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden  
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt  
Kracht voor vandaag  
Blijde hoop voor de toekomst  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid



refrein

Groot is Uw trouw, o Heer

Groot is Uw trouw, o Heer

ledere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is Uw trouw, o Heer

Aan mij betoond.



Collectedoel van vandaag:

*Kerkelijke doeleinden*

*(pastoraat en eredienst, onderhoud gebouwen en orgels etc.)*



De collecte wordt gehouden bij de uitgang.

Ook kunt u uw gift geven via de Scipio-app of kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL96 RABO 0327 3039 72 t.n.v. PG Nijverdal



Dankgebed  
Voorbede  
Stil gebed  
Onze Vader



Het koor zingt 2 liederen:

“Elk uur, elk ogenblik”

“Heer, ik geef mijn hart aan U”



Lied: J. De Heer 19 ("k Ben reizend naar die stad)

Joh. De Heer 19: “'k Ben reizend naar die stad”

'k Ben reizend naar die stad,  
waar Christus 't licht zal zijn,  
om eeuwig daar te zijn bij Hem,  
bevrijd van zorg en pijn.





refrein

Geen smart meer daar omhoog,  
geen smart meer daar omhoog;  
God Zelf wist daar de tranen droog,  
geen smart meer daar omhoog.



## Vers 2

Al 't schoon op aarde kleeft  
de vloek der zonde aan,  
maar in die reine stad kan nooit  
de zonde binnengaan.



refrein

Geen smart meer daar omhoog,  
geen smart meer daar omhoog;  
God Zelf wist daar de tranen droog,  
geen smart meer daar omhoog.



# Vers 3

Daar is geen dood, geen rouw,  
geen leed, geen zielsangst meer;  
maar eeuw'ge blijdschap wacht de ziel  
daar boven bij de Heer.



refrein

Geen smart meer daar omhoog,  
geen smart meer daar omhoog;  
God Zelf wist daar de tranen droog,  
geen smart meer daar omhoog.



# Vers 4

Daar is de strijd voorbij,  
daar wacht de gloriekroon;  
daar vindt de ware strijder rust,  
en God Zelf is zijn loon.



refrein

Geen smart meer daar omhoog,  
geen smart meer daar omhoog;  
God Zelf wist daar de tranen droog,  
geen smart meer daar omhoog.



Wegzending en zegen

Wegzending en zegen  
met gezongen  
AMEN AMEN AMEN





Wel thuis en een gezegende week gewenst

