



Praisedienst

Thema: aanbidding

Voorganger:

ds. Yorick Breemes

Band: Mercy



Collectedoel van vandaag:



Shaare Zedek ziekenhuis Jeruzalem

De collecte wordt gehouden bij de uitgang.

Ook kunt u uw gift geven via de Scipio-app of

kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL96 RABO 0327 3039 72 t.n.v. PG Nijverdal



Welkom en mededelingen



Welkom door
ouderling
Desiree Pastink



Stil gebed, groet



Stil Gebed + groet



Hart vol lof, Opwekking 879

U verwelkomt ons
In Uw heiligdom
Uw liefde trekt ons dichterbij
U bent onze God
Wij Uw eigendom
Volledig aan U toegewijd



Met een hart vol lof
Gaan wij door de poort
We komen voor Uw troon met luid gejuich
Doe Uw wil in ons
Allerhoogste God
Vol verwachting zien wij naar U uit



Uw trouw houdt ons bijeen
Door generaties heen
Wij zijn het levende bewijs
De hoop voor iedereen
Ligt in Uw naam alleen
U was er en zult er altijd zijn



Met een hart vol lof
Gaan wij door de poort
We komen voor Uw troon met luid gejuich
Doe Uw wil in ons
Allerhoogste God
Vol verwachting zien wij naar U uit



We staan niet langer aan de zijlijn
We rennen naar U toe
We rennen naar U toe
Uw hart verlangt om dichtbij ons te zijn
U komt ons tegemoet
U komt ons tegemoet



We staan niet langer aan de zijlijn
We rennen naar U toe
We rennen naar U toe
Uw hart verlangt om dichtbij ons te zijn
U komt ons tegemoet
U komt ons tegemoet



Met een hart vol lof
Gaan wij door de poort
We komen voor Uw troon met luid gejuich
Doe Uw wil in ons
Allerhoogste God
Vol verwachting zien wij naar U uit





Opwekking 797



Breng ons samen, Opwekking 797

U roept ons samen als kerk van de Heer
Verbonden met U en elkaar
Wij brengen U lof geven U alle eer
Eendrachtig veelstemmig en dankbaar
Jezus is gastheer en nodigt ons uit
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis



Jaag naar de liefde de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt
Streef naar de gaven die God aan ons geeft
Veelkleurig verschillend en dienstbaar
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
Liefde brengt samen verbindt en aanvaardt



Breng ons samen één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen één door de Geest
Verbonden in liefde die U aan ons geeft



U roept ons samen voor Woord en gebed
Als deel van uw kerk wereldwijd
Wij bidden om vrede verzoening en recht
Gebruiken met vreugde de maaltijd
Wij breken het brood en verstaan het geheim om
samen Uw kerk en van Christus te zijn



Breng ons samen één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen één door de Geest
Verbonden in liefde die U aan ons geeft



Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop tot Uw eer
Heer geef vrede die ons samenbindt
Vader maak ons één



Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop tot Uw eer
Heer geef vrede die ons samenbindt
Vader maak ons één



Breng ons samen één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen één door de Geest
Verbonden in liefde...



Breng ons samen één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen één door de Geest
Verbonden in liefde die U aan ons geeft





Schriftlezingen



Johannes 4: 19-25

¹⁹Daarop zei de vrouw: 'Ik begrijp dat U een profeet bent, heer. ²⁰ Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.' ²¹ 'Geloof Me,' zei Jezus, 'er komt een tijd dat jullie noch op



deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. ²² Jullie vereren wat je niet kent, wij vereren wat we kennen; de redding komt immers van de Joden. ²³ Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt vervuld van Geest en waarheid. De Vader zoekt mensen



die Hem zo aanbidden, ²⁴ want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen vervuld van Geest en waarheid.' ²⁵De vrouw zei: 'Ik weet wel dat de messias zal komen,' (dat betekent 'gezalfde') 'wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.'



Efeze: 5 19-20

...en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer.





My Lighthouse



My lighthouse

In my wrestling and in my doubts
In my failures You won't walk out
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea, oh oh
You are the peace in my troubled sea



In the silence, You won't let go
In the questions, Your truth will hold
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea, oh oh
You are the peace in my troubled sea



My Lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness, I will follow You
My Lighthouse, my lighthouse (oh oh)
I will trust the promise,
You will carry me
Safe to shore , Safe to shore , Safe to shore
Safe to shore



I won't fear what tomorrow brings
With each morning I'll rise and sing
My God's love will lead me through
You are the peace in my troubled sea, oh oh
You are the peace in my troubled sea, oh oh



My Lighthouse, my lighthouse Shining in the
darkness, I will follow You

My Lighthouse, my lighthouse

I will trust the promise,

You will carry me

Safe to shore, Safe to shore, Safe to shore

Safe to shore



Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms

Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms



Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms

Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms



My Lighthouse, my lighthouse (Oh-oh-oh-oh-oh)
Shining in the darkness, I will follow You
(Oh-oh-oh-oh-oh)

My Lighthouse, my lighthouse (Oh-oh-oh-oh-oh)
I will trust the promise,
You will carry me



My Lighthouse, my lighthouse (Oh-oh-oh-oh-oh)
Shining in the darkness, I will follow You
(Oh-oh-oh-oh-oh)
My Lighthouse, my lighthouse I will trust the
promise,
You will carry me, Safe to shore , Safe to shore
Safe to shore , Safe to shore



Overdenking: Wat is aanbidding?



De goedheid van God, Opwekking 849

Ik hou van U; uw genade blijft me dragen;
Dag aan dag, in de palm van uw hand.
Van de morgen tot de avond,
Als ik weer slapen ga,
Zing ik steeds van de goedheid van God.



Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
Zing ik steeds van de goedheid van God.



Uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen.
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht.
Heer, ik ken U als een Vader,
Ik ken U als een vriend.
Ik leeft met U, in de goedheid van God.



Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
Zing ik steeds van de goedheid van God.



Uw goedheid is altijd bij mij,
Is dag en nacht bij mij.

Uw goedheid is altijd bij mij,
Is dag en nacht bij mij.

Heel mijn hart en ziel leg ik voor U neer,
Ik geef U alles, Heer!

Uw goedheid is altijd bij mij,
Is dag en nacht bij mij.



Uw goedheid is altijd bij mij,
Is dag en nacht bij mij.

Uw goedheid is altijd bij mij,
Is dag en nacht bij mij.

Heel mijn hart en ziel leg ik voor U neer,
Ik geef U alles, Heer!

Uw goedheid is altijd bij mij,
Is dag en nacht bij mij.



Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
Zing ik steeds van de goedheid van God.



Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
Zing ik steeds van de goedheid van God.
Ja, ik zing van de goedheid van God.





Opwekking 589



Ik wil juichen voor U mijn Heer, Opwekking 589

Ik wil juichen voor U mijn Heer
met blijdschap in mijn hart
ik wil jubelen voor U Heer
mijn hart is vol ontzag



Ik erken u Heer bent God
en ik behoor U toe
mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel



En ik ga door de poorten met een loflied
want ik wil U ontmoeten deze dag
en ik zing U alle lof toe
hef mijn handen naar U op
ik prijs Uw naam
God van de eeuwigheid!!



Ik wil juichen voor U mijn Heer
met blijdschap in mijn hart
ik wil jubelen voor U heer
mijn hart is vol ontzag



Ik erken U Heer bent God
en ik behoor U toe
mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel



En ik ga door de poorten met een loflied
want ik wil U ontmoeten deze dag
en ik zing U alle lof toe
hef mijn handen naar U op
ik prijs Uw naam
God van de eeuwigheid!!



Want de Heer is goed

Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid,

Amen

Ja de Heer is goed

Zijn liefde en zijn trouw zijn tot in eeuwigheid

Amen



Ik en ga door de poorten met een loflied
Want ik wil U ontmoeten deze dag.
Ik en ga door de poorten met een loflied
Want ik wil U ontmoeten deze dag.



En ik zing u alle lof toe
Ik hef mijn handen naar U op
Ik prijs Uw naam God van de eeuwigheid.





Geloofsbelijdenis



Lord You are good

Lord, you are good

And your mercy endureth forever

Lord, you are good

And your mercy endureth forever

People from every nation and tribe

From generation to generation



We worship you

Hallelujah

Hallelujah

We worship you for who you are



We worship you

Hallelujah

Hallelujah

We worship you for who you are

You are good



Lord, you are good
And your mercy endureth forever
Lord, you are good
And your mercy endureth forever
People from every nation and tribe
From generation to generation



We worship you

Hallelujah

Hallelujah

We worship you for who you are



We worship you

Hallelujah

Hallelujah

We worship you

For who you are

For who you are

For who you are





Gebed



Collectedoel van vandaag:



Shaare Zedek ziekenhuis Jeruzalem

De collecte wordt gehouden bij de uitgang.

Ook kunt u uw gift geven via de Scipio-app of

kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL96 RABO 0327 3039 72 t.n.v. PG Nijverdal





Opwekking 710



Gebed om zegen, Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang



Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus komt tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij



Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot tot zegen te zijn
O God zegen ons tot in eeuwigheid



Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn



Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn





Zegen



Er is nog koffie en thee

Dus blijf gerust napraten



Bedankt voor het meevieren van deze dienst.

Graag tot de volgende keer.

