

***Welkom in de avonddienst op zondag 29 september om 18:30
uur in het Centrum te Nijverdal***



Thema: De Heer is mijn herder...



Voorganger:

Ds. Hans van Dalen

Ouderlingen:

Christien Nissink en Gerhard Nijhoff

Diakenen:

Henny en Gerrit Mengerink

Collecte voor deze zondag :

Diaconie

**U kunt hiervoor uw gift geven
bij de uitgang,**

via scipio-app of op bankrekening

NL86 RABO 0327 3796 18

t.n.v. Diaconie PG Nijverdal



Welkom door de ouderling



Aanvangslied Psalm 23b

Psalm 23b



1 De Heer is mijn her-der!



'k Heb al wat mij lust;



Hij zal mij ge - lei - den



naar gra - zi - ge wei-den.



Hij voert mij al zacht-kens



aan wa-teren der rust.



2 De Heer is mijn her-der!



Hij waakt voor mijn ziel,



Hij brengt mij op we-gen



van goed-heid en ze-gen,



Hij schraagt me als ik wan-kel,



Hij draagt me als ik viel.



3 De Heer is mijn her-der!



Al dreigt ook het graf,



geen kwaad zal ik vre-zen,



Gij zult bij mij we-zen;



o Heer, mij ver - troos - ten



uw stok en uw staf!



4 De Heer is mijn her-der!



In 't hart der woes - tijt



ver-kwik-ken en la - ven



zijn he - mel - se ga - ven;



Hij wil mij ver - ster - ken



met brood en met wijn.



5 De Heer is mijn her-der!



Hem blijf ik ge - wijd!



'kZal im - mer ver - ke - ren



in 't huis mij - nes He - ren:



zo kroont met haar ze - gen



zijn lief - de me al - tijd.

Stil gebed, bemoediging en groet



Inleidende woorden over Nederlandse psalmberijmingen



Zingen: Psalm 23 (1: Datheen; 2: berijming 1773; 3:
berijming Martinus Nijhoff)

ORGELSPEL





Psalm 23:1 – Petrus Datheen 1566



Mijn God voedt mij als mijn Her - der ge - pre - zen;



Dies zal ik ge - nes dings be - hoof - lijk we - zen.



In 't groe - ne gras zeer lief - lijk Hij mij wei - det,



En aan dat zoet wa - ter Hij mij ge - lei - det.



Hij ver - kwikt mijn ziel, die zeer is ver - sle - gen;



Om Zijns Naams wil leidt Hij mij in Zijn we - gen.

Psalm 23:2 – berijming 1773



Ik vrees niet, neen, schoon ik door duis - tre da - len;



In doods - ge - vaar, be - kom - merd om moest dwa - len,



Gij blijft mij bij in al - le te - gen - spoe - den;



Uw stok en staf zal mij al - toos be - hoe - den.



Gij troost mijn ziel, en richt, in me - de - do - gen,



De ta - fel aan, voor mij - ner haat' - ren o - gen.

Psalm 23:3 – Martinus Nijhoff 1967



Gij zalft mijn hoofd met d' o - lie van uw vre - de,



Gij vult mijn kelk met ge - luk - za - lig - he - den.



Ja, za - lig - heid en liefd' en wel - be - ha - gen



zul - len mij vol - gen al mijn le - vens - da - gen.



Ik zal het wel - kom ho - ren van mijn ko - ning



en jaar aan jaar ver - blij - ven in zijn wo - ning.

Gebed



Enkele woorden over de kloostertraditie



Lezen en zingen: Lied 23e

Lezen en zingen: Lied 23e met gezongen acclamatie:
1e refrein cantor; herhalen / daarna 4x refrein: allen)



refrein: 1 voorzang, 2 allen



voorzang 1 De Heer is mijn herder,
mij zal niets ontbreken.
Hij wijst mij te liggen
in grazige weiden,
hij voert mij naar wateren der rust.
Hij behoedt mijn ziel voor verdwalen.

allen refrein



allen: refrein

De Heer is mijn her-der, mij zal niets_ont-bre-ken.

voorzang **2** Hij leidt mij in sporen van waarheid
getrouw aan zijn naam.

Moest ik gaan door het dal van de schaduw
des doods, kwaad zou ik niet vrezen.

Want naast mij gaat Gij,
uw stok en uw staf
zij doen mij getroost zijn.

allen refrein



allen: refrein



De Heer is mijn her-der, mij zal niets_ont-bre-ken.

voorzang **3** Een tafel richt Gij mij aan
in het aangezicht van mijn belagers
en zalft met olie mijn hoofd.
Mijn beker vloeit over.

allen refrein



allen: refrein



De Heer is mijn her-der, mij zal niets_ont-bre-ken.

voorzang 4 Zo zijn dan geluk en genade om mijn schreden
al de dagen mijns levens.

Verblijven mag ik in het huis van de Heer
tot in lengte van dagen.

allen refrein

Schriftlezing: Psalm 23



[1] De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

[2] Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,

[3] Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

[4] Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij,

uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

[5] U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
U zalfst mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

[6] Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik verblijf in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.



Zingen: Lied 23g (a. cantor, herhalen: allen)



Mijn her - der is de Heer,
nooit zal het mij aan iets ont-bre - ken.

Enkele woorden: Een psalm van herder David





1 Was ik een schaap, was Hij mijn her-der,



was ik een schaap, Hij bracht mij yer-der



naar 't fris-se gras en e-ven la-ter



waar wa-ter was, fris hel-der wa-ter



naar de o-verkant, naar het be-loof-de land,



waar je drin-ken kon zo van de bron.



2 En was ik stom, ging ik ver-dwalen,



Hij keer-de om om mij te ha-len.



Ik wist: zo-lang als Hij er bij was



was ik niet bang, als Hij maar bij mij was



aan de o-ver-kant, in het be-loof-de land,



waar je drin-ken kon zo van de bron.



3 Hij leid-de me dan langs die-pe ra-vij-nen,



ik schrok niet van ge-vaar-lij-ke zwij-nen.



Hij hield mij ver van wil-de die-ren,



Hij hielp me door heel die-pe ri-vie-ren



naar de o-verkant, naar het be-loof-de land,



waar je drin-ken kon zo uit de bron.



4 Ik voel-de me goed, kon op Hem bou-wen,



ik kreeg weer moed, had weer ver-trou-wen,



was ik een schaap, was Hij mijn her-der,



was ik een schaap, Hij bracht mij ver-der



naar de o-verkant, naar het be-loof-de land,



waar je le-ven kon vlak bij de bron.

Gedicht: Psalm – Michel van der Plas (Liedboek: blz. 74 - voorgedragen door Ineke)



De Heer is mijn verder. Hij laat mij missen,

roes, aarde, nu. Laat mij te weinig zijn

en wensen. Drijft mij op naar duisternissen

van bos en braakland, in een perk van pijn.

In mijn elders. Laat hemelen verhalen,

de macht, de glorie. En houdt mij doodsbang

over mijn dorst gebogen. Zendt zijn stralen

bij mondjesmaat. En wacht, mijn leven lang.



Mijn vijand drinkt en doezelt voor mijn ogen.

De kinderen zingen van een vergezicht.

De Heer is mijn eenmaal. Ik moet nog hoger.

Zijn heil en zegen zullen op mij jagen,

mijn leven lang. Ik zal het dwingelands licht

zien, haten en verlangen, al mijn dagen.

Enkele woorden: Een psalm voor de tempel



Zingen: Lied 23a: 1 en 4 (melodie Julius Röntgen)



1 D'Al-mach-ti-ge is mijn her-der en ge-lei-de,



wat is er dat mij schort?



Hij weidt mij als zijn schaap in vet-te wei-de



waar gras noch groen ver-dort.



Hij drenkt mijn ziel in koe-le bron-ne en be-ke.



In-dien mijn geest ver-strooi'



en af-dwaal' van de kud-de en rech-te stre-ke,



Hij brengt ze weer te kooi.



4 Wat wordt aan mij een scho-ne kelk ge-ge-ven



vol wijns! God stort zijn hart



ge-na-dig uit, ten bes-te van mijn le-ven,



ten troost van al-le smart.



Ik zal Gods huis en ze-gen-rij-ke tem-pel



be-wo-nen dag en nacht,



en nim-mer-meer ver-la-ten A-rons drem-pel,



maar ster-ven op mijn wacht!

Enkele woorden: Een psalm voor het leven
(met daarin verwerkt: 23F, uit Vijftig Psalmen)



Orgelspel over Psalm 23



Dankgebed en voorbeden



Collecte voor deze zondag :

Diaconie

**U kunt hiervoor uw gift geven
bij de uitgang, via scipio-app of op
bankrekening NL86 RABO 0327 3796 18
t.n.v. Diaconie PG Nijverdal**



Lied 23c



1 Mijn God, mijn her - der, zorgt voor mij,



wijst mij een groe-ne streek;



daar rust ik aan een stil - le stroom -



en niets dat mij ont-breekt.



2 Hij geeft mijn ziel weer nieu-we kracht,



doet mij zijn we-gen gaan,



de pa - den van ge - rech - tig - heid,



ter e - re van zijn naam.



3 Al moet ik door het doods-ra - wijn,



U gaat steeds aan mijn zij.



Ik vrees geen kwaad, uw her - ders-staf



geeft steun en vei - lig - heid.



4 Ter-wijl de vij - and toe moet zien,



maakt U mijn ta - fel klaar.



U vult mijn be-ker, zalft mijn hoofd,



en redt mij in ge - vaar.



5 Uw trouw en goed - heid vol - gen mij,



uw lief - de, dag aan dag;



en wo - nen zal ik in Gods huis



zo lang ik le - ven mag.

Genoeg

‘Dan was jij de herder en ik was het schaap...’

Jij zoekt voor mij

groen grazig gras.

Ik voel me vrij, speel zonder jas

En als ik blaas,

begrijp jij mij.

Loop ik op straat,

ben jij er bij.



In diepe nacht
maak jij het licht.

Jij houdt de wacht,
jij blijft in zicht.

Als ik jou heb,
heb ik genoeg.



Zending en zegen





We wensen u een gezegende week